

Helan Igenkänningssignalen

Slå i - drick ur! Slå i - drick ur!  
 För nu är det Helan som går //:  
 Ja lansiärerna ska' många supar ha  
 Ja lansiärerna - Slå i! - Pang Pang - drick ur!

Halvan När mänen vandrar

Det satt en mås på en klyvarbom  
 och tom i magen va' kräke'  
 Och skepparna strupe var torr och tom  
 när skutan låg där i bläke.  
 "Jag vill ha sill" hörzs måserope'  
 Och skepparn svarte "jag vill ha OP - ifall jag får!".

Beväringssvisa Olof Thunman. Mel. Mellbom. (Äntligen originaltext)

Det Kongliga Regemente som en bock av guld i sin fana bär  
 vid Narva och Düna därjämte gick främst i den svenska här  
 Gick främst i den svenska här://:

De tågade utan att tveka under trummor och spel över blodiga fält.  
 Och sågos där några bleka så voro de bleka av svält.

Men först i den trotsiga skaran gick det sjunde ett sjungande stolt komp.  
 Det var karlar och pampar bara. Det var karlar, för si det var vi.

Så blevo de fienden varse. Från hans skansar vi fingo en sabla salut  
 så luften den ysta och sker se! Men kapten sade bara: "Å hut"!

Ja vi hörde de rysliga toner och av kulor förmörkades himmel och sol.

Ja, di hade väl tusen kanoner. Men kapten hade bara en pistol!

Ja kapten hade bara en pistol - och då kasta' han bort sin pistol!

Se'n drog han sin blanka klinga, den var hård som en blick. Och han talade  
 "Nu skola vi lära dem springa! - Höran! Bajoneterna på"!

Men först i den trotsiga skaran gick det sjunde ett sjungande stolt komp  
 Det var karlar och pampar bara. Det var karlar, för si det var vi!

Å när ja köm te hea

Å när ja köm te hea då va ja trinn å tjock  
 så självaste fanjonkaren han hadde ingen rock  
 som ja kunne sätta på - för di alla va för små  
 Men böxera va stora så di räckte gött för två!  
 Ja hadelu å hadel ej ja hadelu å hadel ej  
 Men böxera va stora så di räckte gött för två!

Å te å excesera de va ja inte skral  
 för de va bara ja som hadde egen korporal

Å korpralen hette Roth. Å han peka på mitt klot  
 Han sa "Du måtte vara en förbanad idiot"! Ja hadelu å hadel ej ...

En dag ja geck å posta - ja minns de som de va nu.

Då köm de' där en krigare i sällskap me' sin fru

Å ja to' magen full å värl Å ja ropte' I GEVÄÄR!

Så hela vakten skylda' för en simpel volontär! Ja hadelu å hadel ej ...

Nu äre' slut på möte på fät å excesis.

Nu har vi lärt oss kriga på alla sätt å vis.

Å ja lovar å ja svä ve' mett kulebössgevär

att ingen kan excera som Lars Nils Jonas Per! Ja hadelu å hadel ej ...