

2012-07-11

## Anteckningar från en helg vid Mohed

Av Claes Bengtsson

Den 7-8 juli hade jag en mycket angenäm anledning att vistas vid Hälsinge Regementets gamla lägerplats i Mohed. Min yngste son Anders gifte sig med sin Filippa. Vigseln ägde rum bland sommarblommorna på övningsfältet, och bröllopsfest hölls i före detta marketriet, nuvarande Moheds Idrottsgård. De speciella känslor jag har för Mohed har nu fått ytterligare en dimension.

Min hustru Birgitta och jag hyrde en stuga vid Moheds Camping för att kunna tillbringa helgen i Mohed. Campingen ligger mellan den gamla sjukhusbyggnaden vid Mohedsvägen och Florsjöns strand. På denna plats övade man förr skytte med sjön som kulfång. Skyttarna intog ställning på plattformsliknade skjutplatser. Campingföretaget gör sitt för att bevara minnen från regementstiden. I en reklamskrift anger man att de första "camparna" kom hit redan år 1690 då Mohed var övningsplats för Hälsinge regemente. Ett 30-tal campingstugor har namn som hämtats från det militära, exempelvis: Geväret, Kanonen, Trossen, Majoren, Ordonnansen, Kaptenen osv

I en tidig morgontimme tog jag en ensam promenad för att se vad jag i övrigt kunde finna som minner om militärtiden.

Minnesstenen finns naturligtvis kvar mellan skogsbrynet och en idrottsplan. Skogen och nya anläggningar tränger fram mot minnesmärket. Man kan önska att något mer öppen mark fick vara kvar runt stenen.

Längs Mohedsvägen ligger två äldre byggnader som enligt vad jag hört varit kokhus eller något liknade, jag är lite osäker i det här fallet. Byggnaderna har stora brister när det gäller underhåll. De förvaltas av Söderhamns kommun och användes av verksamhetsutövare i Mohed. Nu finns ett anslag på byggnaderna om att dessa skall rivras varför hyresgäster uppmanas ta kontakt med Tekniska kontoret. Kanske att detta är de sista byggnaderna (förutom sjukhuset) som fortfarande är i något så när originalskick. Jag tycker att de borde bevaras på något sätt. Det är enkla byggnader som borde gå lätt att flytta om de utgör ett hinder för andra mer angelägna projekt. Naturligtvis är detta en fråga om vem som skall stå för eventuella kostnader, men man kan ju alltid hoppas att det finns intresse någonstans.



En av två rivningshotade byggnader vid Moheds läger  
(foto Claes Bengtsson  
2012-07-07)



Rivningshot !

**Det skulle vara mycket värdefullt om någon ville åta sig att dokumentera byggnaderna innan de försvinner.**

Jag bifogar en bild på brudparet och deras dotter, bland blommorna på övningsfältet.

