

# FÖRSVARSMAKTEN



Veteraner!

Flera av oss utlandsveteraner har erfarenheter av och upplevelser från krig eller krigsliknande situationer. Att fira jul under insats, långt borta från familj och vänner, kan för många bli en både stark och oförlömlig upplevelse. Idag när möjligheterna att hålla kontakt med dem där hemma är mycket enklare än förr är kanske julen det ända tillfälle under insatsen som det kommer ett fysiskt brev eller paket. Känslan i att sprätta upp ett kuvert eller att öppna ett paket som avsändaren handgripligen hanterat är så mycket starkare än känslan i den elektroniska posten som strömmar in under resten av året. Säkert har du som utlandsveteran dina julminnen från fjärran länder. Julmat i Sinaiöknen, Kongos djungel eller i ett skyddsrum på Balkan. Glögg och pepparkakor vid Nigers strand eller i Kashmirs berg.

Genom att Googla exempelvis "deployed Christmas" eller "Afghanistan julfirande" hittar man snabbt bilder och text som påminner om just den där julen när man själv inte var hemma. Julgranar som fantasifullt byggts av vad som fanns tillhands eller vita helskäggs och röda toppluvor som tittar fram bakom den tunga kulsprutan.

För att vara veteran behöver man inte ha gjort utlandstjänst. Många är vi som kan vittna om hur vi under vår tjänstgöring hemma i Sverige fått tillbringa jul eller andra högtider i högvaktsflygeln, i kasern eller ombord på fartyg eller i någon form av beredskap.

Som chef Livgardet vill jag på detta sätt, tillsammans med mina medarbetare, önska dig som är veteran en riktigt God jul och ett Gott Nytt 2019. Samtidigt kan vi alla göra en insats för de soldater där ute, hemma eller på insats för att uppmuntra dem. Varför inte skriva en spontan julhälsning till en valfri av våra nu pågående insatser, till högvakten, till kasernvakten etc.

CLG

  
Laura Swaan Wrede

